

ĐẠI-ĐẠO TAM-KỶ PHỔ-ĐỘ
TỬ THẬP CỬ NIÊN
TÒA-THÁNH TÂY-NINH

THÔNG-TIN

CƠ-QUAN PHÁT-THANH PHỔ-THÔNG GIÁO-LÝ

- ✧ ĐỨC HỘ-PHÁP THUYẾT-ĐẠO VỀ:
"ĐINH-PHẬN CỦA CON NGƯỜI"
- ✧ HUẤN-DỤ CỦA NGÀI THƯỢNG ĐÀU-SƯ,
- ✧ HUẤN-TỬ CỦA NGÀI HIẾN-PHÁP, CQ.HTD.
- ✧ LỜI TRI-ÂN CỦA TÂN QUYỀN NGỌC-CHÁNH PS,
LỄ BAN QUYỀN TẠI ĐÈN-THÁNH.
- ✧ DIỄN-VĂN CỦA ÔNG HỮU-PHAN-QUÂN
LỄ KHAI-TRƯỞNG PHÒNG PHÁT-THANH VÀ
LỄ ĐẶT VIÊN GẠCH XÂY-CÁT TRƯỜNG ĐẠO-ĐỨC
NƠI TỘC-ĐẠO HIẾU-THIỆN

T I N - T Ử C

KINH-BIỂU

Mời quý đọc giả cùng chư Tín-Hữu bốn phương nhớ đón nghe tiếng nói của Hội-Thánh ĐẠI-ĐẠO TAM-KỶ PHỔ-ĐỘ - TÒA-THÁNH TÂY - NINH phát-thanh mỗi tuần một lần vào chiều thứ Tư từ 18 giờ 30 - đến 19 giờ trên làn sóng điện thường lệ thuộc hệ thống A Đà S.G.

PHÁT-HÀNH NGÀY:

25 THÁNG 6 GIÁP-DẦN

(DI, 12-8-1974)

104

TRONG SỐ NÀY:



TÂY-NINH
SAIGON



PHẬT HỌC - PHẬT HỌC

THUYẾT-ĐẠO TẠI ĐỀN-THÁNH, ĐÊM 14 THÁNG 7 NĂM TÂN-MÃO (1951).

Kỳ đàn trước Bàn-Đạo có hứa kỳ này giảng về ĐỊNH-PHẬN CỦA CON NGƯỜI, tức nhiên định-phận của chúng ta. Dầu cá-nhân, dầu xã-hội như-quần hay là toàn thể như-loại cũng vậy, chúng ta đã ngó thấy trước mắt một tấn-tướng đau khổ mà Đức PHẬT-TỔ đã tìm thấy chơn-lý ấy là Tử-diệu-đề. Chúng ta tự nhiên nhận biết rằng, sống của ta ở nơi cõi thế này không phải sống đang hưởng hạnh-phúc, trái lại chúng ta đã sống nơi một cảnh khổ, Tử-diệu đề tức nhiên Tử-khổ đó vậy.

Chúng ta lại để mắt xem thấy cơ đời đã để trước mắt chúng ta nhiều lẽ bất-công, chúng ta đã ngó thấy một tấn-tướng, khôn hiệp ngu, mạnh hiệp yếu, sang hiệp hèn, hung-dữ hiệp hiền từ, tàn-bạo hiệp đạo-đức, lẽ bất-công ấy dẫn loài người từ từ đến giờ đi đến chỗ biết nguyên-nhân của nó.

Chúng ta đã thấy Đạo-pháp định chơn-lý của kiếp-sanh mình vậy, chúng ta đến tại đời này, hoặc vì đến đang trả quả, hoặc đến đang chia đau khổ cùng bạn đồng khổ của chúng ta nơi cảnh thế-gian này, hai lẽ ấy chúng ta nên tìm hiểu chơn-lý của nó đang định-phận cho chúng ta.

Đáng tiếc hơn hết những người không biết chơn-lý Tử-diệu-đề, phần nhiều họ không biết tại sao họ đau khổ, vì thế nên họ đau khổ chừng nào thì họ oán-hận kiếp sanh chừng này, bởi kiếp-sanh họ khổ nhiều hơn hạnh-phúc, họ giận mọi lẽ bất-công của xã-hội, họ hỏi: Người tại sao sanh ra nằm trên đồng vàng, giàu có sang trọng, thông-dong? Còn người để ra trong cảnh hàn-vi cơm không đủ bữa, còn người để ra ngồi trên ngai vàng bệ ngọc, người lại để ra nơi xô bếp chường gà?

Sống trong cảnh bất-đồng biểu sao họ không phân-uất, không thù-hận kiếp sanh, trong kiếp sanh ấy họ thù-hận mà họ không biết ai đang trả cái thù-hận ấy, thành-thủ họ oán-hận toàn thể bạn đồng-sanh của họ, tức nhiên toàn thể như-loại.

Chúng ta đã ngó thấy tấn-tướng họ đi tìm hạnh-phúc, như như-loại giờ phút này đang tìm hạnh-phúc. Ôi! Bàn-Đạo thấy họ muốn kết bạn với cả thiên-hạ, kết bạn đang họ như-danhtoàn

thể thiên-hạ, mà đánh đổ lẽ bất-công ấy, cho tới ngày giờ nào nh
nhơn-loại nơi mặt địa-cầu này hưởng đặng đồng đều của phú-hũ của
trái địa-cầu này, và giờ phút nào cả giai-cấp trong thiên-hạ kh
không còn nữa, đặng đồng đều với nhau, ngày ấy họ tạo hạnh-phúc
cho nhơn-loại đặng.

Họ lầm, vì chúng ta không thể gì đem kẻ ngu mà sánh với
người trí, đem kẻ mới sanh sánh với ông già, dầu cho muốn đem lại
nét công-bình, kẻ trí phải dạy bảo người ngu, ông già đủ lịch-l
lâm thể tình dạy lẫn người trẻ, dạy đó bất quá là một phương-pháp
giải-kết mà thôi, chớ không đủ một vấn-đề định vận-mạng của họ
được, chúng ta ngó thấy từ buổi sanh ra vào trong trường-hợp cùng
đồng-thể với nhau mà tại sao kẻ quan người dân ?

Chúng ta ngó thấy đặng người trí họ thông-minh sángsuốt
họ định-phân lấy họ, họ định đặng lấy mình, thì mình tự-chủ được
mình còn có kẻ chỉ nương nơi người mà sống, vì thế cho nên tình-
thần ấy, dầu óc ấy là có giai-cấp đặc-biệt, chúng ta không thể
gì làm cho cả toàn thiên-hạ đặng đồng tánh với nhau mà không đồng
đều với nhau, thì quyết-định tạo hạnh-phúc cho nhơn-loại của họ
điều ấy mơ-mộng không hề khi nào thiệt-hiện ra đặng.

Thưa chư Chức-sắc Thiên-phong Hội-Thánh nam nữ,

Những đạo-giáo đã sản-xuất nơi mặt địa-cầu có một đặc-p
phận cũng như ta, mỗi cá-nhân đều có một đặc-phận là đem cân công
bình Thiêng-liêng kia cân cái tình-ái của chúng ta cho bằng cái
sống, chúng ta biết rằng: Ban đồng-sanh của ta tức nhiên toàn -t
thể nhơn-loại đang khao-khát hạnh-phúc, chúng ta vẫn biết hạnh-phúc
không bao giờ thiệt-hiện đặng, chúng ta chỉ tìm phương-pháp đặng
an-ủi tình-thần họ, nếu chúng ta có phương-pháp ấy thì mới sống
gần Thánh-thể Đức CHỈ-TÔN. Giờ phút nào chúng ta ngó thấy trước-
mắt chúng ta một người bạn thiệt-thời ngu-dốt, ít oi bị một người
khôn hơn, mạnh-mẽ hơn hiệp-đáp lại có một người đứng gần bên kẻ
ấy mà nói với người kia rằng: Em tôi khổ-khạo dốt-nát, ông thì f
thông-minh sáng suốt không nên hiệp nó chi, ông cứ ăn hiệp tôi -
đây, tôi có thể đổi thủ lại với ông.

Hoặc có một người bạn thiệt-thà yếu-đuối bị một kẻ mạnh
mẽ oai-quyền hiệp-đáp thì lại có một người đứng gần bên kẻ ấy nói:
Em tôi yếu-ớt bạc-nhược không thể gì đương đầu với người, nếu n
người muốn ra mặt anh-hùng với người này thì đương đầu với tôi,
tôi có đủ sức đảm-đương với người, đem cân công-lý chỉnh-đốn sự

bất-công của đời mà ai làm đặng tức là làm tròn phận-sự đối với đời đó vậy.

Các nền tôn-giáo kia mang danh cầm cân phân-phát lẽ công bình ấy, chúng ta thấy tôn-giáo nào mới sản-xuất họ cố định-phần của họ rõ-rệt, họ làm bạn với những người khổ, an-ủi những người khổ nào, cố nhiều khi chia từ miếng ăn, phát từ mảnh áo, tới ch chùng đứng quyền trong tay rồi chính họ là người cầm cân công-bình ấy không giữ địa-vị, kẻ cầm cân trở lại làm chúa cả thiên-hạ, vì thế nên các nền tôn-giáo ấy ngày nay mất quyền.

Đạo CAO-ĐÀI sản-xuất đem cân công-bình thiêng-liêng của Đức CHÍ-TÔN để lại tại mặt thế-gian này, Bàn-Đạo ước ao rằng: c Cân công-bình ấy sẽ còn tồn-tại mãi mãi để chúng ta định-phận c chúng ta, còn về quyền xoay-chuyển do Đức CHÍ-TÔN quyết-đoán ./-

T IÊN-HÀNH KHÂM-TRẦN-ĐẠO BIÊN-HÒA
Giáo-Sư Thượng-Cảnh-Thanh

Rồi đây Khâm-Trần bước lên voi,
Đạo nhậm Biên-Hòa thấy có mời.
Bôn-đạo hoan-nghinh vang tiếng trống,
Đông-bào tiếp đón vội hơi còi.
Nơi gương Thánh-đức tiên-nhân nói,
Truyền-giáo Cao-Đài hậu-thế roi.
Bôn-biến như nhà quân-tú chí,
Công-thành danh toại đáng vàng thoi.

HIÊN-PHÁP TRƯƠNG-HỮU-ĐỨC.

Họa-vần

Hành-đạo đâu cần dưng ngựa voi,
Miền Đông Khâm-Trần đã nên mời.
Kinh-luân rộng mở vun nền Thánh,
Hòa-ái bền giao nhật tiếng còi.
Gắng chí độ đời danh tạc để,
Tân-tâm diu chúng sử truyền roi.
Công-thành thiên-vị thêm cao-trọng,
Hơn được vàng cân nặng mấy thoi.

Của Ông Hữu-Phan-Quân LÊ-VAN-THOẠI Phó Giám-Đốc Cơ-Quan Phát -
Thanh Phố-Thông Giáo-Lý đọc trong buổi lễ khai-trường phòng -
phát-thanh phố-thông giáo-lý Đại-Đạo và lễ đặt viên gạch xây -
cát ngôi trường Đạo-Đức nơi Tộc Đạo Hiếu-Thiện ngày 20 tháng 6
Giáp-Dần (D1, 07-8-1974)

Kính thưa.....

Tôi hân hạnh đến dự lễ khai mạc phòng phát-thanh phố-thông
giáo-lý Đại-Đạo, nơi Tộc-Đạo Hiếu-Thiện, cấp lễ đặt viên-gạch xây
cát ngôi trường Đạo-Đức trong Tộc. Hai sự việc song hành đủ thấy
rõ bộ óc sáng kiến và chí hướng của vị Chức-Sắc lãnh đạo nơi đây,
mà cũng thể hiện tinh-thần đạo-đức cầu tiến cao độ của toàn Đạo
nam nữ nơi Tộc nhà. Thật xứng với danh nghĩa là Tộc Hiếu-Thiện,
tất người người dù Đạo hay Đời đều ham làm việc lành, việc nghĩa,
ngó sở hành định đạo tâm hầu xứng danh Hiếu-Thiện.

Phát-thanh giáo-lý là tiếng nói đạo đức của Hội-Thánh Đại-
Đạo hằng tuần, hằng ngày mục đích nói lên lời lãnh đế hướng con
người trở về với "Bổn-thiện" Tiên-Nho có câu "Nhơn chi sơ tánh bổn
thiện". Con người mới sơ sanh có tánh lành, có tánh lành biết giữ
thì nơi đường Thiên-lý, việc làm biết giữ phép công bình chánh trực
lấy đạo đức nhơn nghĩa mà xử thế tiếp vật, nhưng lần lần bản chất
thiên tính không còn bởi do căn nhơn-tính tiếp vật mà không chế
ngự được để buông lung tâm tánh, bỏ phép công-bình vật dục sỡnhiêm
khí bản sở câu, sa đắm hồng trần sắc, tài, tửu, khí làm cho điếm thiên
lượng mờ ám, bỏ đường chánh xu lối tà, gian tham, xảo trá, trộm cướp
bạo tàn, luân lý càng thường hầu nghiêng đổ.

Ôi! bao thảm cảnh bày ngờ ngờ trước mắt, nghe đã đầy tai.
Cho nên Đức NGOC-HOANG THƯỢNG-ĐẾ không nỡ để cho con người mãi mãi
đi vào con đường sa đọa rồi đến tận diệt. Nên Ngài dùng huyền-linh
lập Đạo cứu Đời, qui lương-sanh lập thành Hội-Thánh thay hình ảnh
của Ngài tận độ quần sanh. Đã thay thân CHÍ-TÔN, Hội-Thánh tận dụng
mọi cách tùy thời thể dụng trăm phương ngàn cách kêu gọi nhơn-sanh
sớm tự tỉnh tự giác hầu lánh mọi thế tục lợi danh để tránh nạn
tương tàn, tương sát, mà chỉ lấy đạo đức làm nguồn trong rửa bợn
tục.

Tuy kiếp sanh một đời người qua ngắn ngủi sớm thay thân,
chiều đổi dạng, khác nào như buổi chợ mai, nhóm đồ rồi tan, tan rồi
hiệp, nhưng kẻ lũ khách cứ so đồ mà tiếc sánh giá rồi than, giới
lặn gian năm sẩy bảy sàng, tan buổi chợ gộp hàng không hết chợ.

Găm thế sự cân nhắc, chỉ có năng lực đạo đức tinh-thần công chánh ái-yêu làm thuốc trường sanh để trị bệnh đời, bệnh ấy tưởng đã chết bất trị. Nếu nhân-loại biết dám dùng tất có hiệu quả, còn như coi thường chễ bỏ cứ bên xu bên con đường duy vật thì hồ tự diệt của thế găm không xa.

Thưa quý vị, giữa buổi sự sống hằng ngày chật vật, tay phải làm hàm mới có nhai đầu tất mặt tối, sáng tinh sương ra đi cho đến đến tối mịt mới về, đôi phen quý vị muốn xem Kinh Sách nhưng thế chất quá mệt mỏi không có thì giờ để xem. Thì đây, giờ phát-thanh giáo-lý đã thay quý vị đem lời vàng tiếng ngọc của chư Hiền, Thần, Thánh, Tiên, Phật phát ra, tai quý vị nghe lòng lắng tâm suy nghiệm ôn việc làm phân định chánh chơn giả thiết hầu tu sửa sở hành của mình trở nên ngày một thiện chơn.

Trong Kinh-thư có câu "Bái nhủ xướng-ngôn" Người xưa Vua Vũ nghe lời Ông BẢ-ÍCH lay vị Ủy-Thánh nhơn chi ngôn, làm việc gì cũng không dám sai lời của Thánh nhơn dạy nên trở nên hiền Thánh. Gương Vua Vũ nếu mỗi Tín-Hữu Cao-Đại đều theo gương hạnh ấy thì ngôi Thánh phẩm Hiền đã về với mình rồi đó.

Nơi đây vừa thiết trí phòng phát-thanh cũng tạm khang trang nhưng chí hướng cầu tiến lại tiếp tục xây ngôi Đạo-Đức Học-Đường. Sự kiến tạo ngôi Đạo-Đức Học-Đường, sở hành của quý vị, tự nó nói lên một ý hướng dân trí khá cao, biết lo cho con em trong tương lai nơi Hiếu-Thiện này nói riêng mà đất nước Việt-Nam chúng ta nói chung sẽ là những mầm non ưu tú của Quốc-Gia và Đạo-Pháp thấm nhuần đạo-đức nghĩa nhơn, nó được ung đức bởi những tâm hồn đạo-đức đầy hy-sinh và ưu tư đối với tương lai của chúng. Một đời người thành đạt được là người biết nuôi chí, dưỡng khí. Người xưa có câu "Hữu chí giả, sự cánh thành" nghĩa là có chí thì việc ắt phải nên. Tiền-dòng vọng nơi này sẽ đóng góp vào công việc đào tạo mầm non nhơn tài sẽ giúp hay cho Đạo và đất nước. Tôi kính chúc quý vị sớm hoàn thành công-tác.

Trước khi dứt lời tôi xin chân thành cảm tạ quý vị Mạnh-Thường-Quân Đạo Đời đã đóng góp vào công việc pháp thí. Quý vị đã mở lần cánh cửa bồ-đề tâm tự biết đem của phù-du gởi để đổi lấy báu Thiêng-Liêng.

Tôi xin thành tâm cầu-nguyện Ôn Trên ĐAI-TỬ-PHỤ, ĐAI-TỬ-MẪU ban hồng ân cho quý vị và quý quyến thân tâm thường lạc./-

Nay kính



TIN TIẾP-TÂN:

PHÁI-ĐOÀN TRUNG-TÂM GIA-ĐÌNH MỤC-VU VIẾNG HỘI-THÁNH.

Vào lúc 9 giờ 50 ngày 17 tháng 6 Giáp-Dần (DL, 4-3-74) Linh-Mục LÊ-VAN-THÍ, Giám-Đốc Trung-Tâm Gia-Đình Mục-Vu đã hướng dẫn Phái-đoàn thuộc Trung-Tâm gồm 200 người đến viếng Tòa-Thánh Tây-Ninh, Ngài QU. Thượng-Chánh Phối-Sư THƯỢNG-NHÃ-THANH, đại diện Hội-Thánh tiếp Phái-đoàn, hướng dẫn vào Đền-Thánh để Phái-đoàn chiêm-bái ngôi thờ Đức CHỈ-TÔN cùng dâng lời cầu nguyện. Sau khi tìm hiểu về triết-lý Đại-Đạo cũng như nghe giải-thích một vài thể pháp, Linh-Mục Giám-Đốc đã ký sổ vàng lưu-niệm và được hướng-dẫn đến Giáo-Tông-Đường viếng thăm Hội-Thánh.

Hiện diện trong buổi lễ tiếp tân hôm nay có quý Ngài Thời Quân Hiến-Pháp Chương-quản Hiệp-Thiên-Đài, quý Ngài Bảo-Đạo, Hiến Đạo, Khai-Đạo, hai Ngài Thượng và Ngọc Đầu-Sư, hai Ngài Qu. Thái và Qu. Thương Chánh Phối-Sư, Bà Qu. Nữ Chánh Phối-Sư, Ngài Bảo-Học-Quân cùng chư Chức-sắc Hiệp-Thiên, Cửu-Trùng, Phước-Thiện và lưỡng phái.

Trước tiên, Linh-mục Giám-Đốc Trưởng phái-đoàn đọc diễn-văn kính lời chào mừng Hội-Thánh và cảm-tạ sự tiếp đón nồng-hậu của Hội-Thánh, đồng thời Linh-mục Giám-Đốc xin chuyển lời chúc mừng nồng-nhiệt của toàn thể Giáo-sư và học-viên khóa "Hướng dẫn dự bị hôn nhân" đến Hội-Thánh.

Sau đó, Ngài Hiến-Pháp đại diện Hội-Thánh đáp từ. Ngài chân-thành cảm ơn sự viếng thăm hôm nay của phái đoàn, sự viếng thăm này nói lên một ý nghĩa sự đoàn-kết giữa Tôn-giáo và Tôn-giáo, một sự đoàn-kết đem Đạo đến cho Đời, làm cho đời đạt đến chân hạnh-phúc, đó là bổn phận của chúng ta, mà Đức Chỉ-Tôn đã giảng cơ chỉ giáo từ lúc ban sơ lập Đạo.

Ngài Hiến-Pháp đã trao tặng cho Linh-mục Giám-Đốc một quyển sách gồm Thánh-ngôn và Luật-pháp Đạo. Ngài cũng kính lời mời Linh-mục Giám-đốc và phái đoàn thụ trai thân mật với Hội-Thánh.

Sau đó, Linh-mục Giám-đốc đã trao tặng kỷ-vật cho Hội-Thánh. Kế đến, phái đoàn được hướng dẫn đến viếng Bảo-Ân-Tử và Viện Đại-học Cao-Đài cũng như Bá-Huê-Viên.

Sau cùng, phái-đoàn trở về Giảng-đường thụ trai thân mật với Hội-Thánh.

Phái đoàn ra về lúc 12 giờ 30 cùng ngày. Được biết, trên đường về, phái đoàn viếng thăm Cô-Nhi-Viện, Trí-Giác-Cung và Trí-Huệ-Cung,

PHÁI ĐOÀN SINH-VIÊN VIỆT-KIỆU HẢI NGOẠI VIẾNG TÒA-THÁNH.

Ngoài ra, cùng ngày, vào lúc 10 giờ 30 Ngài Qu. Thượng Chánh-Phối-Sư, cũng đã thay mặt Hội-Thánh tiếp phái đoàn sinh-viên Việt-nam du học hải ngoại do Ông Trần-Khánh-Vân hướng dẫn gồm 245 người, nhân dịp về quê nghỉ hè đã đến viếng Tòa-Thánh. Được biết, phái đoàn gồm một số Giáo-sư Đại-học Việt-nam, một số giới chức chánh-phủ và thân nhân. Ngoài ra còn có sự hiện diện của ông Phó Tỉnh-trưởng Hành-chánh Tỉnh Tây-ninh, Trung-tá Quận-trưởng Phú-Khương trong phái đoàn Sinh-viên hôm nay.

Ngài Qu. Thượng Chánh-Phối-Sư đã hướng dẫn phái-đoàn vào nội-nghi Đền-Thánh chiêm-ngưỡng ngôi thờ Đức CHỈ-TÔN cùng tìm hiểu một vài thế-pháp.

Trước khi đến Giáo-Tông-đường để viếng an Hội-Thánh, phái-đoàn đã ký sổ vàng lưu-niệm tại Đền-Thánh.

Quý Ngài trong Hội-Thánh, sau khi tiếp phái đoàn Linh-mục, cũng đã trở lại để đón tiếp phái đoàn Sinh-viên.

Ông Trần-Khánh-Vân Trưởng phái-đoàn kính lời chào mừng Hội-Thánh, tri-ân Hội-Thánh đã dành cho sinh-viên một buổi tiếp tân nồng-nhiệt đượm tình Đạo-giáo và Dân-tộc.

Ngài Hiến-Pháp đại-diện Hội-Thánh đáp từ. Ngài cảm-ơn sự viếng thăm của phái đoàn, chứng tỏ một niềm hiếu cổ của sinh-viên Việt-nam lúc nào cũng nhớ đến nguồn cội nước nhà. Lại nữa, cuộc thăm viếng hôm nay của phái đoàn mang đến một ý nghĩa là niềm giao hảo của Sinh-viên đối với một nền Tôn-giáo do Đức Chỉ-Tôn Ngọc-Hoàng Thượng-Đế khai mở tại nước nhà, là một nền quốc-đạo Việt-nam.

Thay mặt Hội-Thánh Tòa-Thánh Tây-Ninh, Ngài cảm-ơn và xin mời quý phái-đoàn ở lại thụ trai thân mật với Hội-Thánh.

Nhân dịp này, Ngài Hiến-Pháp đã trao tặng cho phái đoàn một quyển sách gồm Thánh-ngôn, Giáo-lý và Luật-pháp Đại-Đạo.

Ông Trưởng phái-đoàn, kính chuyển đến biểu Sinh-viên Viện Đại-học Cao-Đại một số sách.

Phái-đoàn từ giả Hội-Thánh và tiếp tục viếng một vài cơ-sở trong Nội-Ô. Sau đó, trở lại Giảng-Đường thụ trai thân mật với Hội-Thánh và Phái-đoàn Linh-Mục Giám-Đốc Trung-Tâm Gia-Đình Mục - Vụ.

Phái-đoàn Sinh-viên rời khỏi Tòa-Thánh vào lúc 13 giờ 10. Lại nữa, trước giờ ra về, Ông Phó Viện Trưởng VDH Cao-Đài đã tặng cho Phái-đoàn Sinh-viên một " Thọ-Truyền " lưu-niệm. Trên đường về Phái-đoàn cũng viếng thăm Trí-Giác và Trí-Huệ-Cung.

LỄ BAN QUYỀN CHO VỊ TÂN QU. NGỌC-CHÁNH PHỐI-SƯ:

Vâng theo Thánh-Giáo của Đức LÝ NHỨT TRẦN OAI-NHIÊM Kiêm GIÁO-TỔNG ĐẠI-ĐẠO TAM-KỶ PHỔ-ĐỘ giảng-cơ tại Cung-Đạo Đền-Thánh j đêm 29 tháng 5 Giáp-Dần (DL, 18-7-1974) chọn vị Qu. Ngọc-Chánh Phối-Sư.

Nên vào lúc 9 giờ 20 ngày 19 tháng 6 Giáp-Dần (DL, 6-8-1974) Tại Đền-Thánh, Hội-Thánh đã cử hành lễ ban quyền cho vị Tân Qu. j Ngọc-Chánh Phối-Sư NGỌC-TRIỆU-THANH.

Buổi lễ đặt dưới quyền Chủ-Tọa của Ngài HIẾN-PHÁP Chương - Quán Hiệp-Thiên-Dài, cùng với sự dự chứng của quý Ngài Thời-Quân BẢO-ĐẠO, HIẾN-ĐẠO, KHAI-ĐẠO, Ngài Thượng và Ngọc ĐÀU-SƯ, chư Chức-Sắc Hiệp-Thiên, Cửu-Trùng, Phước-Thiện nam nữ.

Sau khi Chức-Sắc lưỡng Đai vào bái lễ Đức CHỈ-TÔN; Ngài j Ngọc ĐÀU-SƯ tuyên đọc Thánh-Lệnh ban quyền và trao Ấn tín cho vị Tân Qu. Ngọc-Chánh Phối-Sư.

Nhận Thánh-Lệnh và Ấn tín xong, vị Tân Qu. Ngọc-Chánh Phối-Sư đến trước bàn vọng Ngũ-Lôi và Hộ-Pháp lập Minh-Thệ giữ dạ vô j tư mà hành Đạo.

Kế tiếp, Ngài Thượng ĐÀU-SƯ THƯỢNG-SÁNG-THANH ban Huấn-Dụ,
- Ngài HIẾN-PHÁP ban Huấn-Từ,

Sau hết, vị Tân Qu. Ngọc-Chánh Phối-Sư đọc diễn-văn tạ ơn Hội-Thánh.

Buổi lễ ban quyền kết thúc vào lúc 9 giờ 50 cùng ngày.

TIN TỘC-ĐẠO HIẾU-THIỆN (TÂY-NINH)

Ngày 20 tháng 6 Giáp-Dần (DL, 7-8-1974) nơi Tộc-Đạo Hiếu-Thiện, Châu-Đạo Tây-Ninh có thiết lễ đặt viên gạch xây-cắt Đạo-Đức Học-Đường song song khai-trương ra mắt phòng truyền thanh j tiếng nói Đại-Đạo nơi Tộc này.

Tham dự lễ có quý vị Khâm-Trần Biên-Hòa, P h ụ
Thống Học-Viện, Hữu-Phan-Quân Phó Giám-Đốc Cơ-Quan Phát-Thanh
Chức-sắc Lương Đai và Phước-Thiện. Phần Chánh-Quyền của-phương
có quý vị Thiếu-Tá đại-diện Quận-Trưởng Hiếu-Thiện, Phó Quận,
Dân-Biểu Hồ-Đức-Trung cùng thân-hào nhân-sĩ các cấp Dân, Quân
Cán, Chính và quý Tôn-Giáo bạn.

Đúng 9 giờ Phái-đoàn đến tiến ngay lại bàn hương án j
nguyện hương, từ từ vào Thánh-Thất làm lễ Đức CHỈ-TÔN xong f
trở ra tại địa điểm hành lễ, Phái-đoàn đến trước bàn vọng cầu
nguyện Quốc-Vương thủy-thổ xong. Lần lượt, Ngài Khâm-Trần, Ông
Thiếu-Tá đại-diện Quận-Trưởng cùng Ngài Phụ-Thống Học-Viện đặt
viên gạch đầu tiên xây cất trường Đạo-Đức Học-Đường. Phái-đoàn
tiến vào Hậu-Điện, khởi đầu, vị Đầu Tộc Đạo Hiếu-Thiện mời f
Ngài Hữu-Phan-Quân Phó Giám-Đốc Cơ-Quan Phát-Thanh cất bằng
khai-trường phòng truyền-thanh xong, mời qua phòng danh-dự tại
Hậu-Điện Thánh-Thất và vị Đầu-Tộc-Đạo tường trình sự tổn kém
và kế hoạch phát-triển công-tác.

Phần cảm-tưởng vị Dân-Biểu Hồ-Đức-Trung,
Thiếu-Tá đại-diện Quận-Trưởng,
Đại-diện Phật-Giáo,
Ngài Hữu-Phan-Quân Phó Giám-Đốc CQPT để lời khuyên dụ,
Ngài Khâm-Trần ban Huân-tử,
Sau cùng vị Khâm-Châu-Đạo tỏ lời tri-ân Hội-Thánh và
quan-khách.

Ban Tổ-chức mời dự tiệc chay thân mật. Buổi lễ kết j
thức vào lúc 11 giờ 30, Phái-đoàn và quan khách ra về./-

HỘI-THÁNH KIỂM-DUYỆT NGÀY-----
" 19-th 5, 21, 22 th 6 G.Đền!
" (D1, 8/7 và 8, 9/8/ 1974)!

DANH SÁCH QUÝ VIÊN-NHÂN CỦA "THÔNG-TIN" (tt)

6.853)- Nguyễn-văn-Biết	Sở thợ hồ số 5	200 tờ
4)- Huỳnh-Thị-Tuyết-Mai		100 "
5)- Nguyễn-Văn-Hữu		80 "
6)- Phạm-Như-Hoa	CTS Từ Hiền Đệ 7	40 "
7)- Trần-Thanh-Long	PTS Từ Hiền Đệ 7	40 "
8)- Thượng-Sĩ-Thanh	LS Hòa-An Đệ 2	40 "
9)- Nguyễn-Văn-Chanh	Trường-Bình Đệ 8	80 "
6.860)- Hạnh-Đường		500 "
1)- Trần-Văn-Bồn	B.N.T Trí-Giác-Cung	200 "
2)- Huỳnh-Minh-Thơm	Tá-Lý B.NT Trí-Giác-Cung	80 "
3)- Trần-Văn-Chinh	Y-tá Dương-Đường P.T	200 "
4)- Lê-Văn-Mậu	Trường-Phước Đệ 15	80 "
5)- Phan-Tấn-Bộ	Chủ-Sở Trường-Hiệp Đệ 8	80 "
6)- Quản-Phân Phước-Thiện Đệ 17		80 "
7)- Võ-Văn-Sanh	Đệ 5	400 "
8)- Thái-Phò-Thanh	L.S Đ.Tộc-Đạo Kiến-Bình KT200	200 "
9)- Phúc-Vinh, Thu-Ba,	Xuân-Lan	200 "
6,870)- Lê-Thanh-Liêm	Tín-Nghĩa Đệ 7	200 "
1)- Phạm-Công-Đức	Bảo-thế	140 "
2)- Trần-Thị-Ba	Long-Tử Đệ 5	80 "
3)- Lê-Phước-Hậu	Tử-Thành Đệ 7	80 "
4)- Phạm-Văn-Lâu	Ban Kỹ-Thuật Cơ-Quan P.T	160 "
5)- Nguyễn-Thị-Hải,	Nguyễn-Thị-Liệu VP Nữ pháiCTD	400 "
6)- Thái-Thần-Thanh	LS Ban Tiếp-Tân	80 "
7)- Đỗ-Kim-Duy		120 "
8)- Nguyễn-Văn-Linh	PTS Từ Hiệp Đệ 17	200 "
9)- Nguyễn-Văn-Mãn	Long-Định Đệ 5	40 "
6.880)- Nguyễn-Thị-Lan	Đệ I (VP Lại-Viện)	80 "
1)- Nguyễn-Văn-Bá	Long-Định Đệ 5	40 "
2)- Trần-Văn-Chơi	Tá-Lý thợ hồ	400 "
3)- Nguyễn-Hoàng-Tất	Thông-Sự Bá-Hữu	200 "
4)- Trương-Văn-Trọng	Sở số 2 Nông-Viện P.Thiện	80 "
5)- Võ-Văn-Đạt	Cơ-Thánh-Vệ Viện Đại-Học CD	80 "
6)- Đoàn-Văn-Dục	" "	80 "
7)- Nguyễn-Văn-Rành	Sở số 2 Nông-Viện P.T	80 "
8)- Lê-Quang-Thay	Hiền-Tài Đệ I có carbon và	2000 "
9)- Trương-Huy-Hoàng	Bàn Cai-Quan Đệ I	200 "
6.890)- Mã-Văn-Nghinh	Trường-Vệ Tuần-cảnh	200 "
1)- Nguyễn-Văn-Bình	Tiệm điện Hồng-Lạc Đệ I	400 "
2)- Nguyễn-Thanh-Vân		400 "
3)- Ngọc-Tấn-Thanh	LS Ban Trật-tự	80 "

(Còn tiếp)